

# SOLA SCRIPTURA - DE BIJBEL: LEES DAT BOEK

Zondag 13 november 2016

Van 31 oktober 2016 t/m 31 oktober 2017 herdenken we dat 500 jaar geleden de Reformatie begon. De Protestantse Kerk in Nederland herdenkt dat o.a. met een estafette door het land heen. "Als een lopend vuur".

13 November was de eerste halteplaats van deze estafette in de Minderbroederskerk in Roermond.

Ds. Willem Vermeulen – voorzitter van het Classicaal Regionaal Overlegorgaan Noord-Brabant – Limburg bracht een brandende kaars binnen. Deze kaars gaat de gehele estafette mee door het land.

Dr. Margriet Gosker – projectleider van de estafette – bracht het estafettestokje (een koker met de 95 stellingen van Luther – binnen en overhandigde die aan de coördinator van deze activiteit – Elly de Haan – Verduyn. In de koker ook de nieuwe stelling van Limburg:

***Bij de Heilige Schrift gaat het niet om de Schrift die heilig is, maar om de Heilige.***



dr. Margriet Gosker met de koker met de 95 stellingen van Luther

ds. Willem Vermeulen steekt de estafettekaars aan



foto's: Jan van de Lagemaat

Predikant en theatermaker Ferdinand Borger trad daarna op met Sola Scriptura, Solo Scriptura. Het stuk zag er als volgt uit:

intro	het gebed des Heeren, gezang E uit bundel 1938
deel 1	persoonlijk, opa, protestantse spiritualiteit
orgel	Vater unser, Jan Zwart (1877–1937)
deel 2	waar komt dat vandaan?
	Luther in zijn tijd - boekdrukkunst - Sola Scriptura
orgel	Vater unser, Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621)
deel 3	te groot individualisme? wat zijn de opties nu? Debat
orgel	Vater unser, Bert Matter (1937)

Marian Hofstra  
Ferdinand  
Roelof Hamberg

Ferdinand  
Gerrit Kremer  
Ferdinand  
Roelof en Gerrit





Marian Hofstra



Ferdinand Borger



foto's Jan van de Lagemaat



Marian Hofstra, Ferdinand Borger, Gerrit Kremer en Roelof Hamberg →

foto's Jan van de Lagemaat



Het stokje werd door middel van een letterspel overgedragen aan Catharina van Bora, de vrouw van Luther, die het in ontvangst nam voor Gelderland. De tekst die tevoorschijn kwam is het thema van Gelderland. **VERNIEUWENDE KRACHT VAN HET EVANGELIE.**



dr. Tineke Boekenstijn presenteert het thema.



Catharina van Bora en Elly de Haan - Verduyn

foto's Jan van de Lagemaat



Verder waren er vitrines met oude Bijbels en een schilderijen tentoonstelling van kinderen en jongeren. Ook het Nederlands Bijbelgenootschap was aanwezig met een tafel vol van de nieuwste Bijbel uitgaven.



vitrine met oude Bijbels



het Nederlands Bijbelgenootschap  
foto's Jan van de Lagemaat



schilderijen bekijken



de ark van Noach  
groepswork Roermond



de ark van Noach  
Hanna Bons 7 jr. Venlo



Storm op zee  
Moonay Say 5 jr. Geleen

In het ernaast gelegen Ontmoetingscentrum was een mooie tentoonstelling ingericht over de boekdrukkunst door het museum Oude Boekdrukkunst (De Gelderse Groep van Ambachten). Er werden korte films over boekdrukkunst van Plantin-Moretus (Antwerpen) gedraaid. En bij bibliodramagroep "Het Leerke" kon men in gesprek gaan met Luther bij "Stap in de schoenen van ...."



Een indruk van een oude drukkerij





In de schoenen van .....



Drukwerk

nu – gekleurd

vroeger – zwart wit